

# Halloween, Chicago en Thanksgiving

Inmiddels is het alweer december, wat vliegt de tijd !! Het is nu ook al steeds kouder aan het worden, we hebben al een paar keer een beetje sneeuw gehad en de komende tijd gaat er nog veel meer vallen. Ik ben benieuwd.

Sinds het alweer een tijdje geleden is, dat ik heb geschreven moeten we even een maandje terug in de tijd naar 30 oktober: mijn verjaardag. Op zondagochtend werd ik wakker gezongen door mijn host-family en kreeg ik een groot pakket met brieven op mijn bed gedumpte. Minstens 30 brieven en verjaardagskaarten gelezen, allemaal super leuk om te krijgen. In de middag zijn we voor Halloween gaan trick-or-treaten eigenlijk hoort dit op 31 oktober (dan is het officieel Halloween) maar dat zou op een maandag zijn dus ging iedereen op zondag langs de deuren om snoep op te halen bij alle huizen. Het was supergrappig om met de hele familie verkleed rond te lopen en iedereen in verschillende pakken rond te zien lopen op straat. In de avond zijn we toen bij een restaurant gaan eten voor mijn verjaardag. Diezelfde week was er in het dorp ook nog een groot pompoenfestival in het park, waarbij allerlei verschillende clubs en organisaties een heel hoop pompoenen op allemaal andere manieren hadden uitgesneden.

Maandag 14 november zijn we met alle exchangestudents uit de Waukesha-area van AFS (ongeveer 25 studenten) naar Chicago geweest. Om 7 uur 's ochtends zijn we vertrokken vanuit Milwaukee met een grote coachbus en ongeveer anderhalf uur later kwamen we aan in de stad waar het natuurlijk vast stond door allemaal files van mensen die naar hun werk probeerden te komen. Dus na een tijd in slakkengang rond te hebben gereden kwamen we aan bij de Willis Tower. Dit is de twee-na-hoogste toren van heel Amerika en wij mochten helemaal naar boven in de top!! Je kon foto's maken in een soort van glazen kooitjes die net iets buiten de toren hangen wat best wel eng is om op te staan want je kunt de grond dan zien ongeveer 400 meter onder je. (foto's staan weer in een slideshow) Maar het was heel gaaf om zo een hoog uitzicht te hebben op de stad en alle gebouwen en straten te kunnen zien. Na de Willis Tower hebben we een stuk gelopen door de stad en verschillende dingen gezien zoals de grote bibliotheek van Chicago, de Trump Tower en natuurlijk ook de Cloud Gate (de grote spiegelboon midden in de stad :P). Voor de lunch zijn we naar een grote shoppingmall gegaan en mochten we bij een restaurant onbeperkt eten twee uur lang, en ja ik heb me natuurlijk helemaal volgegooid, want ja het blijft Amerika hè. Na de lunch kregen we ongeveer 2 uur vrije tijd om te shoppen of rond te lopen in de stad. In de stad heb ik een pet gekocht van de Chicago Cubs (baseball team), omdat die afgelopen maand de World Series hadden gewonnen. Daarna hebben we een tijdje rondgelopen in het winkelcentrum en in de stad en zijn we ook nog bij Lake Michigan geweest dat aan Chicago grenst. Na een twee uur lange busreis terug was ik toch wel erg moe maar het was zeker een geslaagde dag!

De week van 24 november hadden we maar twee dagen school, omdat we een lang weekend vrij hadden voor Thanksgivingbreak van woensdag tot dinsdag. Op donderdag was het Thanksgiving, dit is de dag dat je dankbaar moet zijn voor alles om je heen en het samen zijn met je familie en was origineel een feest voor de eerste mensen die naar Amerika kwamen om dankbaar te zijn voor de nieuwe oogst. Wat ik inmiddels heb geleerd is dat het basically om heel veel eten gaat. In de ochtend hebben we de wedstrijd van het favoriete team van mijn hostfam gekeken, de Minnesota Vikings die speelden tegen de Detroit Lions. Uiteindelijk

verloren de Vikings 13-16 maar het was toch een heel goede wedstrijd en leuk om te zien. Om twee uur kon het vreetfestijn beginnen, ik heb nog nooit in zo'n korte tijd zoveel eten naar binnen gewerkt (zelfs niet bij oma thuis :P) en het was allemaal super lekker. De traditionele dingen die je eet op Thanksgiving zijn heel veel aardappelpuree, maïs in allerlei soorten brood en salades, cranberrysauce en natuurlijk de grote kalkoen gevuld met brood en weet ik het wat het allemaal was maar het smaakte geweldig lekker!! De rest van de dag hebben we met het gezin films gekeken wat ook heel gezellig was.

Op school gaat nog steeds alles goed , nog steeds een straight A student dus mijn counselor was heel trots op mij, maar ja school is nou eenmaal makkelijk hier. Nooit gedacht dat ik dit ooit zou zeggen maar ik mis een beetje uitdaging op school toch wel. Over een paar weken gaat het nieuwe semester van start en dan heb ik weer een heel nieuw rooster met allemaal andere vakken dus daar heb ik wel zin in. Binnenkort is het natuurlijk ook Kerstmis en op school is iedereen a helemaal in de ban van kerstliedjes en je hoort ook niks anders op de radio. We hebben hier thuis ook al de hele tuin met lampjes versierd en binnen een kerstboom opgezet en we gaan nog een 2de halen. Qua sport doe ik momenteel niet heel veel, maar samen met een paar vrienden ben ik op zaterdagavonden een indoor-voetbalseizoen begonnen wat erg leuk is. We spelen met jongens en meisjes gemixt en het is binnen in een grote hal waar we op kunstgras spelen. Tot nu toe hebben we onze eerste drie wedstrijden gewonnen dus dat gaat wel lekker:) Afgelopen zondag was ik ook nog met een groep vrienden naar een grote schaatsbaan in Milwaukee geweest en in de avond hebben we in de stad rondgelopen en zijn we naar een restaurant geweest.

Ik heb zo het idee dat bij alles wat ik heb geschreven het iets te maken had met eten hahaha.. Nou ja zolang ik niet 700 kilo zwaarder terugkom vind ik het allemaal best.

Dit was het weer tot over een maandje!

Groetjes uit de US,

Pjotr







